

RIIIb-43 firar 71 års-jubileum av studentexamen

De tidigare eleverna i RIIIb från 1943 har, tillsammans med sina närstående, träffats många gånger under årens lopp för att tala om och återuppleva de lyckliga och intressanta år, vi hade tillsammans i vår klass på Gossis. Under de senaste fler än 20 åren har det varit en träff varje år – dock med undantag för förra året, alltså då vi skulle ha firat 70-års jubileum av vår studentexamen. Då var nämligen ett par kamrater ”opassliga”. Men optimister, som vi är, sa vi helt enkelt, att då firar vi i stället 70-års jubileum ett år senare. Så blev det, och vi slog ihop 70- och 71-årsträffarna till en dag, den 3 juni 2014.

Referat från tidigare årsträffar finns utlagda på Gossis hemsida, i första hand i en kavalkad över flera tiotal år, men även senare års träffar har refererats till Gossis-sidan och nås via länkar där.

Självklart hade vi inte räknat med, att särskilt många av de nu 90-åriga studenterna skulle kunna vara med på denna senaste träff. Dock blev vi totalt 6 jubilarer. Programmet omfattade endast några lugna aktiviteter, som inte krävde någon särskild fysisk insats. Fyra av oss träffades på förmiddagen på Nicolaiskolans parkeringsplats, alltså gamla Gossis skolplan. Denna är mycket frekventerad som P-plats för dem, som vill tillbringa några timmar till fots i stans centrum. Redan vid inkörseln i stan söderifrån kunde vi läsa, på en skylt, att inga P-platser på Nicolai var lediga. Men med den optimism, som följt oss genom hela livet, åkte vi vidare mot Gossis-området, och när vi passerade lasaretsområdet skyltades, att det fanns 9 platser lediga. Väl på plats fann vi snabbt två lediga platser, en för oss tre. som kom söderifrån, och även en plats för en norrifrån kommande.

Samlingspunkten var anrika Fahlmans Conditori vid Stortorget. Kaffe med välsmakande wienerbröd var ett tillräckligt ”smörjmedel” för att få de till åren komna gentlemännen att ”snacka”. Något särskilt samtalsämne fanns inte heller på schemat. Nejdå – men snacket kom i gång direkt. Efter utbyte av hur vi mådde efter alla dessa år, kom snacket genast in på episoder från vår mycket minnesrika och högt uppskattade tid på Gossis. Några av oss hade gått där totalt 8 år, 5 år i realskolan och 3 år i gymnasiet, andra, som kom från orter utanför stan hade tillbragt endast de tre åren i gymnasiet på Gossis.

Föremål för hågkomst var naturligtvis i första hand såväl lärare som elever.

Vår skoltid på Gossis var under pågående världskrig, vilket självklart satte en stark prägel på livet, såväl i skolan som på fritiden.



Kaffe på Fahlmans vid Stortorget. Fr. vä. Ingvar Landqvist, Erik Ahnborg, Nils Gunnar Toremalm och Kjell Magnusson.

Den som skriver detta referat minns mycket starkt, att just på dagen den 9 april 1940, då

Danmark och Norge invaderades av tyska trupper, ägde realskrivningen i svenska rum. Det var en samling av distraherade unga grabbar, som då satt i aulan hela förmiddagen, försökte koncentrera sig och plitade på en svensk uppsats.

Vår skoltid på gymnasiet präglades rätt mycket av det pågående kriget.

Vi utbildades i vissa militära färdigheter, såsom att kasta handgranater - dock inte laddade - och, hade skjutövningar med skarp ammunition. Vi hade även militär exercis under befäl av militärpersoner. Några av våra lärare, som till 100 % var män, blev inkallade till militärtjänstgöring och ersattes av kvinnliga lärare. Krigsåren präglades också av ovanligt ”stränga” vintrar med mycket snö och för Skåne extremt kallt klimat. Det var svårt med bränsle för uppvärmning av skolans lokaler, och därför fanns det ett s.k. ”kokslov” under någon vecka på vintern, då skolan var stängd – allt för att spara på bränslet.

Stunden på Fahlmans gick fort, och det blev tid att förflytta sig till intagande av lunch. Tidigare tänkt restaurang för lunchen kunde inte förverkligas, och vi kom efter lite kringirrande slutligen tillbaka



till Stortorget, där vi gick in på Hotel Mollbergs restaurang. Under promenaden hade planerligt ytterligare två kamrater tillkommit, varför vi alltså kunde glädja oss åt att vara sex kamrater vid lunchsammankomsten..

Fr. vä. Kjell Magnusson, Nils Gunnar Toremalm, Erik Ahnborg, Gösta Ek, Ingvar Landqvist och Magnus Ljungberg

Ytterligare episoder från vårt minnesrika skolliv på Gossis kunde ventileras. Lärarna tog sin plats och klasskamraterna tog sin. Den allmänna meningen var definitivt, att de lärare vi haft, varit mycket bra, och vi har fortfarande dem att tacka för väldigt mycket. Favorit bland oss ”realare” var nog Erik Gustavsson, men även t.ex. Harry Hermerén mindes vi med största respekt och glädje.

Den allmänna meningen bland oss var – trots vår höga ålder och därmed avtagande krafter – att åtminstone sikta på ytterligare träffar. Vi har alltid siktat på framtiden, och det vill vi fortsätta med! Men tyvärr slut med årets och fjolårets klassträff.

Fyra av oss – samma som fikar på Fahlmans – ville fortsätta med ytterligare ett litet program, nämligen ett besök på Helsingborgs Skolmuseum. För tre av kamraterna blev det hissen upp för terrasstrapporna, men den fjärde 90-åringen gick med raska steg alla de ca 120 trappstegen

uppför terrassen. Vi fortsatte genom parken till norra området av Slottsvångsskolan, där den lilla fristående gamla byggnaden för den s.k. Östra skolan inrymmer ett skolmuseum. Detta är Helsingborgs första folkskolebyggnad, uppförd 1866. Det var inte bara ett av oss uppskattat besök, utan även värdarna, alltså de som arbetar på museet, tycktes glädja sig åt vårt besök. Det finns lite materiel i museet, som gäller vårt gamla Gossis, men mycket mer kan tas emot. Vid besöket informerade vi bl.a. om den befintliga, synnerligen intressanta och förträffliga webbsidan över Gossis. Denna var okänd för dem, men den väckte stort intresse. En av oss bad att få sätta sig vid en av museets datorer, och på denna lägga in en genväg till www.gossis.se, och likaså ladda ned den på Gossis-sidan angivna kavalkaden över RIIIb-43. Även för denna placerades en genväg på datorns skärm.

Vi erbjöd oss att vid ett senare tillfälle återkomma och överlämna en hel del av det materiel, vi har gällande Gossis. Detta erbjudande tycktes vara mycket välkommet och uppskattat av museets personal.

Här må avslutas med att redan nu ange de planer vi – i vår optimism - har för nästa års träff! Utöver ett förnyat och mer ingående besök på Helsingborgs Skolmuseum kan det bli lämpligt att göra någon eller några av de Historiska stadsvandringar, som så elegant och ”fiffigt” beskrivs i häften, utgivna av Gillet gamla Helsingborg och Helsingborg stad i samarbete. ”Stadsvandringarna” har getts rubrikerna eller titlarna ”Till fots med konsul ... eller bruksägare ...” och beskriver ingående med kartor, foton och texter olika delar av stan och dess byggnader. Dessa häften, som tillhandahålls gratis på Helsingborgs Stads Turistbyrå, är ”guldgruvor” för den, som vill veta mer om Vår Stad, ”Sundets Pärla”.

Nedan visas några få bilder i ett sådant ”Historisk stadsvandring häfte” för att informera om hur häftena är uppbyggda med kartor och hänvisningsnummer till bilder med texter

